



# De ultieme reislijst van Debbie Pappyn

Na vijf jaar bijna non-stop on the road voor *DMM*, maakt reisjournaliste Debbie Pappyn haar persoonlijke en ultieme reistop-drie op. Van de beste businessklasse in de lucht tot kleinschalige, betaalbare genietadresjes.

## De Plek



### Go West

Veelal blijkt het westen van een land minder druk te zijn, minder bekend en niet zo populair. Vaak onterecht.

#### 1 West-Sicilië

“Zit er daar geen maffia? Moet je er niet oppletten?” Laat de massatoerist maar denken dat het westen van Sicilië te mijden is. Zo blijft het mooi bewaard en authentiek. Van zwoel en excentriek Palermo over het glooiende binnenland, de wijngaarden van Marsala en de prachtige zandstranden tot de onbekende Egadi-eilanden.

**INFO** ernaartoe met Brussels Airlines op Palermo:  
[www.brusselsairlines.com](http://www.brusselsairlines.com)

#### 2 Noordwest-Argentinië

Salta La Linda, de schone. De streek rond de stad Salta is er één om bij weg te dromen. Hoge plateaus omringd door de Andes, Incabloed door de aderen van de locals, high altitude-wijnen,... En alles is hier heel betaalbaar. Naar adem snakken doe je hier niet van de hoogte maar van de wondermooie landschappen.

**INFO** ernaartoe met Cosmic Travel:  
[www.cosmic-travel.be](http://www.cosmic-travel.be)

#### 3 De Westkaap van Zuid-Afrika

Bijna niet te geloven dat het gros van de toeristen de Westkaap boven Kaapstad links laat liggen. Ongetemde stranden, schattige vissersdorpjes en een achterland met wijnvelden en majestueuze bergen. Met Zuid-Afrikaanse gastvrijheid erbovenop.

**INFO** ernaartoe met British Airways op Kaapstad:  
[www.britishairways.com](http://www.britishairways.com)

### De liefste local

Het zijn vaak de mensen die je tijdens het reizen ontmoet, die je trip al dan niet geslaagd maken.

#### 1 Mister Arikawa Shinichiro uit Nagano, Japan

Geen enkele toeristische dienst kan met de hofelijkheid van deze Japanner concurreren. Dankzij Arikawa-san konden we het beroemde Onbashira-festival in Suwa bijwonen, een van de oudste en meest legendarische ceremonies in Japan.

**INFO** [www.onbashira.jp/english](http://www.onbashira.jp/english)

#### 2 De familie Joubert-Tradauw in Tulbagh, Zuid-Afrika

Een rondleiding op het winddomein leidde tot een lunch, mondde uit in een wijnproefsessie en eindigde met aanschuiven aan tafel met de hele familie. De grenzeloze gastvrijheid van Zuid-Afrikanen en van deze jonge familie in het bijzonder, doet verlangen naar Kaapse, warme avonden overgoten met shiraz en sauvignon blanc.

**INFO** [www.joubert-tradauw.co.za](http://www.joubert-tradauw.co.za)

#### 3 Maureen Rowlett van Tor Cottage in Devon, Groot-Brittannië

Wanneer Maureen, eigenares van Tor Cottage, een excentrieke b&b in Devon in Engeland, hoort dat mijn reisgezel na een lange autorit liever een pint drinkt dan een glas wijn, vult ze onopgemerkt de minibar met lokaal bier. “*Have my ways, enjoy!*” staat er op een briefje. Maureens joie de vivre en energie om haar gasten te behagen, doet bijna elke logee terugkeren.

**INFO** [www.torcottage.co.uk](http://www.torcottage.co.uk)

### Puur natuur

Een brokje puur natuur op reis is vaak de beste therapie voor wie aan een schone lucht-, ruimte- en stiltebrek lijdt.

#### 1 Atacama-woestijn, Chili

Niets kan op tegen die wijdse, zinderende vlaktes van 's werelds grootste woestijnen. De Atacama blijft een van de meest hallucinante plaatsen voor wie houdt van het Grote Niets dat hier vertaald wordt in het Andesgebergte met torenhoge vulkanen, grenzeloze zoutvlaktes en pikzwarte, muisstille nachten.

**INFO** ernaartoe met Cosmic Travel:  
[www.cosmic-travel.be](http://www.cosmic-travel.be)

#### 2 Bhutan

Het kost wat moeite en geld om er te geraken maar als je er bent, weet je onmiddellijk waarom je het deed. Bhutan is voorlopig nog exclusief in die zin dat het amper 25.000 bezoekers per jaar toelaat. Bijna 100 procent boeddhistisch en voorlopig bijna niet bezoedeld door de westerse cultuur. Nu gaan is de boodschap.

**INFO** ernaartoe met Ampersand Travel:  
[www.ampersandtravel.com](http://www.ampersandtravel.com)

#### 3 Papoea-Nieuw-Guinea

‘Het laatste Eden’, zo noemen ze deze eilandengroep in de Pacific weleens. Onbekende diersoorten, grommende, actieve vulkanen en stammen die tot zestig jaar geleden, letterlijk en figuurlijk, elkaar rauw lustten. Opmerkelijk voor wie van uitzonderlijke culturen houdt.

**INFO** ernaartoe met Aussie Tours: [www.aussietours.be](http://www.aussietours.be)

## Logeren



### Klant is koning

Geen *Fawly Towers*-toestanden in deze hotels maar een buitengewoon onthaal en dito service op maat.

#### 1 The Peninsula in Tokio

Van check-in tot check-out word je hier als gast in de watten gelegd. Ten eerste is Japan bekend voor zijn extreme klantvriendelijkheid maar in dit hotel gaan ze nog een stapje verder. Vergeet irritante telefoontjes om te vragen of de kamer gepoetst mag worden of iemand die aan de deur komt kloppen om de minibar te checken. Alle communicatie gebeurt per ingenieus fax-systeem in de kamer. Privacy gaat voor.

INFO [www.peninsula.com/tokyo](http://www.peninsula.com/tokyo)

#### 2 The Four Seasons in Langkawi

Wat de klant niet weet, is dat het personeel van dit hotel een fotootje met je naam krijgt doorgestuurd zodat ze je altijd persoonlijk kunnen aanspreken. Drink je graag een glas sauvignon blanc als aperitief, dan hoef je dit maar een keer te zeggen en kent iedereen je voorkeur. Persoonlijke service op zijn best.

INFO [www.fourseasons.com/langkawi](http://www.fourseasons.com/langkawi)

#### 3 &Beyond Nxabega Tented Camp in Botswana

Zelfs in een verre uithoek van Botswana krijg je een ongeziene service waar niet veel andere hotels kunnen aan tippen. Vooraf weet &Beyond wat de wensen en eisen zijn van de klant. Drink je graag een gin-tonic bij zonsondergang in je tent? Dan staat dit klaar, niet in een ijskast maar wel in een fijn ontworpen koelbox.

INFO [www.nxabega.com](http://www.nxabega.com)

### Room with a view

Zodra de deur van deze hotelkamers opengaat, heb je zin om hier te blijven en van het uitzicht te genieten.

#### 1 Park Hyatt Shanghai

Slapen in het hoogste hotel ter wereld in kamer 8525 van het Park Hyatt Hotel in Shanghai, met uitzicht op de Bund en de rivier. Je zal ook in de wolken zijn met het hemelse bed en de enorme badkamer.

INFO [www.shanghai.park.hyatt.com](http://www.shanghai.park.hyatt.com)

## De laatste jaren charmeerden vooral kleine steden, maar hun grote broers zijn weer in opmars

#### 2 Boetiekhotel Manolo Kaapstad

Alle vijf kamers van dit boetiekhotelletje hebben een fraai uitzicht maar voor de ultieme views kies je voor de penthouse-suite. Twee verdiepingen onbelemmerd uitzicht over Kaapstad en de Tafelberg, vanuit bed, bad, terras of de enorme living.

INFO [www.boutique-manolo.co.za](http://www.boutique-manolo.co.za)

#### 3 Rockwater Secret Cove Hotel, Sunshine Coast, Vancouver

Vanuit je bed, met zicht over de onstuimige Pacific, spring je zo in de jacuzzi. Houtkacheltje aan in de winter en in de zomer een terras waar de zon genereus binnenstroomt.

INFO [www.rockwatersecretcoveresort.com](http://www.rockwatersecretcoveresort.com)

### Klein en fijn

Deze logeerasjes zijn kleinschalig en intiem. Ze liggen op bijna onbekende plaatsen met weinig toeristen. Niet onbelangrijk: ze worden gerund door mensen die weten hoe ze gasten moeten ontvangen.

#### 1 Marettimo Residence, Sicilië

Een minihotel op een onbekend, Italiaans eiland dat overloopt van de Italiaanse charme. Slowfood-eetadresjes op wandelafstand en een zee zo blauw als de Caraïben zelf. Eigenaar Fausto staat zijn gasten meestal persoonlijk aan de boot op te wachten om hun bagage met een golfkarretje naar het hotel te brengen aan de overkant van het haventje.

INFO [www.marettimoresidence.com](http://www.marettimoresidence.com)

#### 2 Pädaste Manor, Muhu Island

Nederlander Martin Breuer transformeerde een eeuwenoud landhuis in een karaktervol hotel. Ondanks de afgelegen ligging eet je hier verbijsterend goed en word je oneindig verwend. Muhu is een klein eiland op twee uur rijden van Tallinn, drijvend in de Baltische Zee. In de winter rijd je hier over de zee, maak je lange sneeuw wandelingen om weer op te warmen in de houten *hot tub* aan de rand van de baai.

INFO [www.padaste.ee](http://www.padaste.ee)

#### 3 Lyngen Lodge, Noorwegen

De Lyngen-fjord in het noorden van Noorwegen is vooral bekend voor off-piste skiën van bergtop tot zee. Lyngen Lodge van de Brit Graham Austick is de perfecte uitvalsbasis hiervoor. De enorme ramen van het salon geven uit op de fjord en besneeuwde bergtoppen. Het noorderlicht en culinaire verwennen krijg je er bovenop.

INFO [www.lyngnelodge.com](http://www.lyngnelodge.com)